

Sommarträff i Skärhamn



Det är lördag morgon sista dagen i augusti. Klockan 8 lämnar vi hemmahamnen för att gå till årets båtträff i Skärhamn. Med den sydvästliga och senare sydliga vinden är vi i Skärhamn vid halvtvåtiden.

Fyra båtar ligger då redan inne, Mother of Pearl, Gia IV, Goofy och Moana. Strax efter att vi har förtöjt Josefin kommer klubbens då nyaste medlem, Henrik Halvarsson med sin OE 36 som ännu inte fått något namn. Cajsa och Lars har lämnat Calluna i hemmahamnen och kommer med bil liksom Bo som sålt sin Bobiette. Under fiket i land kommer även Hendrik tillfälligt och hälsar på oss men utan sin OE 32 Waka.

Det blir en gemytlig samling kring kaffebordet med goda kakor och mycket att berätta. Tiden gick fort och plötsligt närmade sig klockan 16:00 då några av oss skulle gå till Akvarellmuseet och pröva på att måla akvarell. Tyvärr var vi bara sju personer som deltog i denna roliga och trevliga övning. Vi fick först en guidning kring de pågående utställningarna och fick se akvareller av mycket varierande slag, bl.a. Diors höstmodekatalog som illustrerats av Mats Gustafson som var en av utställarna. Därefter var det dags för oss att själva pröva på att måla. Först var det en genomgång av tekniker och grundläggande principer, sedan var det bara att ta penseln och måla. Alla uppmanades att börja med att måla en blåmussla eftersom vi förväntades veta hur en sådan ser ut. Sedan provade vi på lite andra motiv. Några hade god känsla för måleriet och för andra, som t.ex. mig själv, blev det mest likt sådant som barnen i småskolan åstadkommer.



Medan vi målade passade övriga deltagare på att titta på båtarna och diskutera bra och dåliga lösningar.

Vi sjutiden samlades vi vid ingången till segelklubbens lokal längst ut i hamnen. En trappa upp var där en stor och bra lokal med fin utsikt över farleden som gå utanför hamnen och segelfartyget "Lady Ellen" som har hemmahamn här. På ett långbord dukades det upp varierande läckerheter allt efter vars och ens tycke och smak. Mellan tuggorna fortsatte diskussionerna om båtar och segling blandat med mer allmänna frågor. Solen började så sakta gå ner bakom öarna och vi började känna att det var läge att återgå till båtarna.

Under natten kom det regn, åska och hårda vindbyar, gott att ligga i en skyddad hamn. På söndagsmorgonen var det fortfarande regntungt och lite osäkert hur vädret skulle bli. Prognoserna var sådana att några av oss valde att lämna tidigt vilket gjorde att en del av det goda eftersnacket och det gemensamma förmiddagsfikat fick strykas.

Text: Leif Lexell

Bild: Fredrik Mossberg och Leif Lexell

Vi som var med:

F.d. Bobiette	OE 32	Bo Edvinsson (kom med bil)
Calluna	OE 32	Cajsa och Lars Ljung (kom med bil)
Mother of Pearl	OE 32	Katarina och Christer Ahlberg
Goofy	OE 32	Agneta och Kent Andreasson
Gia IV	OE 32	Ulrika Lundgren och Fredrik Mossberg
Moana	OE 32	Åsa och Lars Havstad
??	OE 36	Emma och Henrik Halvarsson
Waka	OE 32	Hendrik Wrede (tillfälligt besök lördag eftermiddag per bil)
Josefin	OE 32	Eva och Leif Lexell