

Resebrev 25 - Sardinien

Hej!

Vi hoppas sommaren vart bra och seglingarna många!

Vi hade våra första gäster i Joniska Havet och höll oss runt Corfu och Paxos med tillhörande fastland. Gästerna var noviser på segling och turen var på vår sida och gav oss en fin vecka med alldeles lagom mycket vind. Både veckan före och veckan efter innehöll mycket regn och vind. Planeringen för sommaren på gick samtidigt och vi skulle vidare till Egeiska Havet därefter. Vi fick sagt hejdå till alla vänner, gamla som nya, på Corfu och seglade vidare i mitten av juni.



Närmaste vägen gick genom Korintkanalen som vi hört mycket om. Den är inte mer än 3 km lång men sparar definitivt tid. Vi kunde gå genom på en gång och det mest fascinerande var broarna, de sänktes ner under oss istället för att hissas upp eller svängas! Kanalen är 25 m bred och vi gick genom fint, vi såg dock färg på väggarna som vittnade om bredare skepp än oss.. Betalningen sker på andra sidan och vi ankrade en kort stund för att göra rätt för oss. Egeiska Havet bjöd på absolut stiltje så Mr. Perkins fick ta oss till första natthamn.

Under juli hade vi gäster som kom och gick till Aten och vi använde Lavrio som bas, ca ½ tim syd om flygplatsen. Byn kändes lite som en bortglömd del av Grekland trots närheten till Aten. Krisens Grekland har vi läst mycket om, det har dock inte märkts mycket av det utanför storstäderna. Hur det ska gå för dom framledes ska bli spännande att se, det finns mycket att ta tag i på den fronten.

Våra vänner från rockbandet Aband kom igen (sist var till Grenada -08) och gjorde en turné bland de grekiska öarna. Denna gången med medhavda instrument och även om en 62 fots båt känns stor ibland så var det trångt ombord med 8 personer och



alla instrument... Spelningen som drog mest folk var på ön Siros, staden Ermepolis är huvudstad i Cycladerna och det var många som stannade och lyssnade, en härlig kväll! Månaden gick fort och vips var vi inne i augusti.

En kort semester till Sverige hanns med innan vi påbörjade vår resa västerut. Jo, vi ska västerut igen! Första anhalt blev Sicilien, en ö känd för sin mat, sina viner och maffian.. Vi höll oss på avstånd från de sistnämnda...Siracusa var en mycket fin stad, en härlig fisk och frukt/grönt marknad tillsammans med otroligt vackra hus och en fin atmosfär gjorde det till en favorit för oss. Med gäster seglade vi sedan norrut, Messina sundet bjöd på sitt allra sämsta väder, det var ösregn hela dagen... Vi gick till Lipari som är en av de Aeoliska öarna och det var dock värt resan. Med aktiva vulkaner runt om fick vi ta del av både sulphur lukt och ångande berg på avstånd!



I skrivande stund har vi tagit oss till Sardinien. Väderutsikten på 20 knop blev 40 med byar upp till 55 knop så vi har fått byta plats. En mooringboj kostar 240 euro, per natt och vi har förstått att vi nu kommit till platsen där de rika och berömda håller till... Vi ska vara med på en Oyster regatta igen, i Porto Cervo, och hoppas göra bra resultat. Därefter ska vi bege oss vidare västerut med Mallorca som nästa anhalt. Ha en bra höst!Mvh Gunilla och Krilla Bewert