

## Resebrev 22 - Antigua

Hejsan!

Jodå, vi firade julen i Bonaire. Vi tog ut våra ihopfällbara cyklar och gjorde en 25km tur till Lac Bai på andra sidan ön där alla windsurfare håller till. En annorlunda julafton men helt i vår smak! På kvällen hade vi ett litet julbord ombord som smakade gott efter all motion. Vi tillbringade 3 månader i Bonaire och tycker om ön. Det den är mest känd för är sin dykning och vi tog tillvara alla lediga stunder med att se på livet under vattenytan. Det fanns fler dyk platser än tid så vi fick så många nya ställen, med ett fantastiskt rikt djurliv. Eftersom vi har all utrustning ombord var det enkelt att bara ta dingen dit vi ville och hoppa i.



Bonaire är också känd för sin stora koloni med flamingo fåglar och det har blivit många bilder på dom...Ön är också en av de få platser där det fortfarande finns minnesmärken från tiden när slavar arbetade vid salt dammarna. Många andra öar talar inte om den tiden trots att det är så de flesta människorna kom till Karibien.

Båten har fått sin del av reparation och underhåll under tiden även om det är lite av en utmaning att få tag på reservdelar i Bonaire... Utan Fedex skulle vi stå oss slätt! Vi gjorde ytterligare en trip till Curacao för att ta emot paket och även en kort tur till Aruba. Alla öarna är holländska men Aruba lyder direkt under Holland medan Bonaire och Curacao fortfarande tillhör de Nederländska Antillerna. Aruba har sålt sin själ till amerikanska turister och vi såg inte mycket charm där, mest diamant affärer och amerikanska snabbmats kedjor.

Krilla var i Florida i mars och tog en vidareutbildning, en sk Yachtmaster Ocean så nu kan han även hantera en sextant om alla instrumenten ombord skulle slås ut. Han hade en bra tid där och åkte runt i en FordMustang, helt ok!

Mmm...

Dagen efter Krilla kom tillbaka gick vi mot östra Karibien igen. Det tog oss 3 dygn för motor att nå St Lucia, mot vind och ström. Sedan kunde vi ta 3

dagseglingar för att komma till Antigua. Med bide vind på 20-30 knop flyger vi fram i 10 knop så dagsetapperna är bra mycket längre än vad Elvina skulle klarat av. Vår chef med fru kom ombord i Antigua och vi gjorde först en liten trip runt de närmaste öarna: St Kitts & Nevis, Statia, Saba och Montserrat. Öar vi inte varit vid förut så det var kul att se något nytt. Speciellt imponerade blev vi av Saba som är så annorlunda mot allt annat vi varit vid här i Karibien. Många gamla kolonialhus, alla i samma vita färg och röd/bruna tak eftersom det är kulturmärkt.



Väl tillbaka i Antigua deltog vi i Oyster regattan igen. Till skillnad mot förra året, som var en lugn regatta, hände det en hel del incidenter detta året; 2 båtar krockade, 2 båtar på grund, flera brutna armar och brännskador från tampar. Vi klarade oss utan personskador men vi hade vår beskärda del av bekymmer med gennakern. En dag slutade med att vi fick ett skot virat runt propellern och en annan med att fallet gick av så vi fick ta ner gennakern i havet... Vi lyckades dock genomföra alla seglingarna, en dag kom vi 4 då vi hade en Dansk taktiker ombord som dels har lokal kännedom och dels vunnit 2 OS guld i segling... De andra dagarnas resultat är inte så mycket att skryta med men vi hade kul iallafall. Alla seglingsdagarna avslutas med middag med alla deltagare, besättning, ägare och Oyster personal. Mycket trevliga tillställningar med chans att träffa allt Oyster-folk.

Nu är vi i Antigua och förbereder oss för att segla till Bermuda för att sedan gå vidare mot Medelhavet där vi kommer spendera sommaren. Vi har besökt Elvina på marinan och hon var i förvånansvärt bra skick efter över ett år på land. Lite

ensam men det kommer snart fyllas på med båtar inför orkansäsongen. Vi hörs från andra sidan Atlanten nästa gång!

Mvh Gunilla och Krilla