

Resebrev 21 - Curacao

Tisdagen den 9:e december

Hejsan!

Tiden går och vi fortsätter med vårt seglarliv. Orkansäsongen 2008 är över, den fjärde mest aktiva sedan 1944 sägs det men vi har klarat oss bra. Vi har varit i Grenada större delen av tiden men även gjort några resor till Grenadinerna, ögruppen strax norr om Grenada.

Vi gjorde en mycket trevlig segling med gäster ombord till flera av öarna i Grenadinerna. Höjdpunkten blev Tobago Cays (igen!) och Mustique. På den senare ön såg vi hus som tillhör flera världskändisar, eller vad sägs om Celine Dion, Mick Jagger och Shania Twain? Ingen var dock hemma så vi fick nöja oss med att se på deras enorma palats. Alldeles för stora för vår smak men har man fullt med anställda som tar hand om allt kanske det känns annorlunda!

I mellanperioden utan gäster passade vi på att dyka igen. Vi börjar få vattenvana men behöver många fler dyk innan vi kan kalla oss erfarna. Det är stark ström vid flera av dykplatserna i Grenada och som nybörjare är vi inte så tuffa, det känns som att flyga som stålmannen i vattnet och vi gör allt vi kan för att inte flyta förbi vår instruktör... Livet under vatten ytan är så annorlunda med alla färgglada koraller och fiskar. Vi har fått se flera sköldpaddor också och dom gillar vi att se på.



I slutet av oktober fick vi ett rockband på 6 personer ombord. Dom kallar sig A-Band och är ett gäng danskar med spelglädje som vi hade mycket kul ihop med. Vi ordnade med några spelningar åt dom och den första var i Martin's Marina, Grenada. En stor framgång och det blev samtidigt vår avskedsfest till alla vänner på Grenada. Vi har aldrig sett så många människor där förut och alla hade en fantastisk kväll.



Med A-Band seglade vi först upp till Carriacou och sedan till ett par av Grenadinernas öar. Här njöt vi av hummer båda ombord och iland. Säsongen hade just startat och vi njöt av läckerheterna. Sedan var det dags att segla västerut och vi gjorde en två-dygns segling till Los Roques som tillhör Venezuela. Resan gick med motor eftersom vi ingen vind hade men alla var med och tog nattpass. Stjärnhimlen visade sin finaste sida och några studerade stjärnor under sina frivakter. Los Roques är en grupp öar med både mangrove och sandstränder som gränsar till turkost snorklingsvatten. Krilla var i vid en liten ö och sa att det var den bästa snorklingen han gjort hittills. Han fick se koraller som han inte sett någon annanstans och var helt lyrisk efteråt.

Våra vänner saknade dock folk och nattliv så vi styrde kosan mot Bonaire där det var mer fart. Dom fick ytterligare en spelning på Little Havana Bar och vi fick återigen njuta av äkta rock'n roll. Vi har blivit bortskämda med det nu, att ha ett live band ombord var mycket jobb men också otroligt roligt. Vår danska blir bättre och bättre också men ibland nickar vi bara och säger ja fast vi inte har en aning om vad som sagts...

Vår sista segling med A-Band, för den här gången, var från Bonaire till Curacao. Som bilden visar så är inte alla dagar som crew solsken... Gästerna hann med 3 dvd filmer under den seglingen när vi fick stå ute i regnet!



Vår granne med sina 12 hunder! Vi har vart i Curacao i några veckor nu och har vant oss vid en större ö med mycket människor, shopping och snabba vägar. Ett annorlunda inslag är vår granne som ger oss underhållning varje dag när han ror iland med sina 12 hundar.. Hans båt är mindre än Elvina och med så många hundar undrar vi hur han får plats! Om några dagar kommer vi att gå till Bonaire och vi tror att det blir där vi kommer fira jul. Det är inte helt klart vart vi kommer att segla närmast men vi tar en dag i taget.



Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt år!
Gunilla och Krilla