

## Resebrev 20 - Grenada

Söndagen den 31 augusti

Hejsan allesamman!

Vi skrev i förra resebrevet att vi skulle göra ett uppehåll med resebreven men trycket blev för stort! Det blev ett ramaskri från flera håll om att vi måste fortsätta skriva om var vi är och vad vi gör så håll till godo!



Vi är fortfarande i Karibien och ska tala om lite vad vi gjort sen sist. Vi har ju börjat jobba på en båt, en Oyster 62 som är lite som en Rolls Royce bland segelbåtar och det är ett omväxlande arbete. Kapten Krilla har haft fullt upp med olika installationer och underhåll ombord. Gunilla tar hand om båten på insidan mest, ibland även ute, och planerar mat mm. Då vi inte haft vår chef ombord under några månader har vi kunnat jobba mestadels 8-17 måndag till fredag. När vi har gäster ombord blir det 6-22 och inga lediga helger. Det är ett kul och omväxlande jobb som vi båda känner för.

Skillnaden mellan att segla en Oyster 62 mot en OE36 undrar ni kanske. Jo, dom är flera.. På Elvina har vi t.ex. ingen dusch, nu har vi 3 inne och en ute! Vi lever numera ett lyxliv med mikrovågsugn, en frysbox, stort kylskåp, rinnande vatten och varmvatten ur kran. Det finns en flat screen på väggen med tillhörande DVD spelare, elektroniska sjökort, elektriska vinshar, satellit telefoner mm mm. Som ni förstår går det inte att jämföra båtarna. Faktum är att det är på många sätt lättare att segla stor båt. Det krävs mindre muskelstyrka till sjöss men vid landförtöjning är tamparna desto grövre och fendrarna tyngre. Platserna vi kommer till är dock de samma. Med Elvina har vi gått upp först på morgnarna för att hinna fram till nästa hamn före mörkret. Nu kan vi gå runt 8-tiden och sedan segla förbi alla mindre båtar och dessutom ha tid för ett aftondopp innan kvällen. Eller som dom säger i S.O.S, "jaja, små båtar har ju också sin charm". (Nej Elvina, vi har inte glömt bort dig..)



De första 2 månaderna seglade vi mest runt i BVI's, USVI's och även en kort tur till Spanish Virgin Islands. Under den tiden hade vi gäster som flög in och ut till olika platser. Det har varit en relativ blåsig och kylig vinter i Karibien men för nyanlända nordbor har det varit varmt nog... Oyster hade en regatta i BVI's i april som vi var med på. Vårt motto ombord var att göra så bra ifrån oss som möjligt och att vinna som den gladaste besättningen! Vi hade roligt både under tävlingarna och på festerna på kvällarna. Oyster tar väl hand om sina båtägare och det var en härligt familjär stämning under regattan. En annan rolig grej vi gjorde var att simma med delfiner. I Tortola, BVI, finns det ett delfin safari och vi fick göra tricks med delfinerna och det var så häftigt! Efter att ha haft dem simmandes runt båten på olika platser var det roligt att få komma dem nära.

Vi fick sällskap under promenaden i St Lucia

Vi seglade söderut inför orkansäsongen och fick se och uppleva några av våra smultronställen igen och även bese några nya öar. Vi är väldigt glada i Martinique och var där i en veckan innan St Lucia och sedan Grenadinerna stod på tur. Vi köpte varsitt par nya joggingskorunder resan och vi har använt dom flitigt till både långa promenader och springrundor.



När vi var i Tobago Cays sist hade vi en blåsig natt med ett långvarigt åskoväder som gjorde att vi aldrig snorklade då utan sökte skydd vid en annan ö. Det tog vi igen nu och bättre snorkling får man leta efter. Klart vatten och så färggranna fiskar att det kändes som att simma omkring i ett akvarium.



Vi befinner oss i Grenada sedan i juli och har både gjort sightseeing på ön och tagit dykar certifikat. Det är något helt annat mot snorkling och vi hade en intensiv men mycket rolig och givande kurs. Det finns flera intressanta dykplatser runtom Grenada så vi fick se nya platser varje gång.

Gunilla har vart i Sverige under några veckor och rest runt lite. Svampskogen besöktes flitigtoch hon njöt av långa promenader och massor av kantareller! Det hann även bli en tur till Danmark och England för att hälsa på vår chef bland annat.

Vi kommer vara i Grenada till mitten på september då vår chef kommer ombord igen och vi ska börja vår segling västerut. Det ska bli väldigt roligt att komma till platser vi bara drömt om tidigare. Det finns en liten dikt av Diane Arbus som beskriver det väldigt bra: "Det bästa jag vet är att ge mig av till ett ställe där jag aldrig varit". Vi hörs!

Med vänlig hälsning Gunilla och Krilla