

# Resebrev 18 - Norfolk

Onsdagen den 21 november

Hejsan!

Vi målar friborden Elvina är sjösatt igen efter flera månaders arbete med att få henne klar. Vi har fått många frågor om vad vi gjort och för att nämna några så har vi byggt två nya vattentankar, en ny septitank och förstärkt sb röstjärn vilket medförde en ändring av garderoben. På utsidan har vi målat om friborden, gjort spygatter på däck och tätat 80 skruvhål från två borttagna skotskenor. Under vattenlinjen har vi tagit bort ett gammalt trimroder och gjort ny akterkant på kölen och dessutom tagit bort och preparerat hela skrovet mot böldpest. Det har inneburit att vi varit vid båten i snitt 11 timmar per dag 7 dagar i veckan med undantag för 4 regndagar...



20 oktober kom vi i sjön igen efter en sista intensiv vecka då vi stuvade in allt i Elvina och tömde våra två förråd. Första natten ombord sov vi 12 timmar, det kommer efteråt sägs det. Vi fick några soldagar på marinans boj i Mattapoisett, MA, då vi gjorde iordning det vi behövde för att kunna segla igen.



Vi gick sedan österut genom Long Island Sound och det var regntungt och grått så vi gick aldrig iland i hamnarna vi stannade i. I västra delen av Long Island Sound börjar East River som går genom New York och det var en häftig känsla att passera alla skyskrapor på så nära håll. Vi gick förbi FN-huset, under Brooklyn Bridge och sedan såg vi frihetsstatyn i fören innan vi rundade Manhattan. Det viktiga att tänka på är tidvattnet i floderna och vi hade motström i East River



och medström i Hudson vilket var bra för resan upp.  
Krilla och frihetsstatyn i New York

Vid 79:de gatan ligger en marina som även har bojar för \$30 per natt. Vi betalade för 3 nätter och gjorde sen New York, mest genom långa promenader. Broadway låg bara några minuter bort och en av höjdpunkterna där var en mataffär, Fairway. Matvaror högt och lågt och så trångt att mesta tiden gick åt att antingen armbåga sig fram eller hålla undan för alla andra. Vi är inga storstadsmänniskor men New York gav oss många nya intryck och vi hade kunnat stanna mycket längre om vi haft mer tid.

Efter en nattsegling längs New Jerseys kust och upp genom Delaware Bay gick vi genom Chesapeake-Delaware canal. Sedan har vi dageglat i rask takt söderut och bara gått iland i Annapolis, MD, för att handla och duscha. Nu ligger vi in Norfolk, VA, och inväntar rätt väder för att gå mot Bermuda.

Vi hoppas vara tillbaka i Karibien till jul igen för att åter få en vinter i shorts och t-shirts.

Med vänlig hälsning Gunilla och Krilla