

Resebrev 16 - Massachusetts

Tisdagen den 5 april 2007

Hejsan allihop!

Det är redan april, Elvina står fortfarande på land och vi bor i hus. Det har gått bättre än väntat med klimatet även om vi frusit mycket så har denna vintern varit onormalt varm sägs det. Det har varit en speciell tid för oss att bo i hus igen. Det är så mycket större än Elvina och faktum är att vi trivs bäst när vi är i samma rum och kan se varandra även om vi gör olika saker.



Vi var i Sverige under 6 veckor i december och januari och roade oss. Vi fick träffa de flesta av våra vänner trots ett intensivt schema. Tack alla ni som gjorde vår trip så minnesrik! Det kändes lite konstigt att vara hemma och borta samtidigt. Lite som att vara gäst hos verkligheten, vi har förändrat vår syn på livet en del och förstår än mer vilket privilegierat liv vi lever. Det var skönt att komma tillbaka till vårt liv igen och leva i vår anonymitet, vi undvek gågatan i Kristinehamn mot slutet efter att många stirrade och pekade på oss...



Livet går vidare och vi har mycket att göra på båten. Krilla har tagit ur så mycket inredning han kan och slipar-lackar-målar i källaren till huset där vi bor. Gunilla har en hel del sy-projekt, ett nytt bomkapell är gjort och nya gardiner är klara. Elvinas köl har blivit slipad och all glasfiber utanpå järnkölen är borta. Vi hittade det gamla trimrodret innanför plasten och efter 3 dagars slit med vinkelslipen fick Gunilla bort det. Det rann vatten från ett hålrum framför trimrodret och vi är glada att vi såg det nu så att vi kan åtgärda det när vi ändå tar oss tid att göra ett ordentligt skrov-arbete.



Vi ska bygga en ny septitank i epoxi, den gamla (från 2001) korriderade sönder så en ny i rostfritt vill vi inte ha.. Det blir samtidigt lite omflyttning av batterier och två mindre vattentankar istället för en stor på samma utrymme. Krilla har suttit med inköpslistor och kollat priser i olika kataloger. Det skiljer mycket, tex en gallon epoxi är \$30 billigare på ett ställe och vi kommer behöva en hel del. Plastningen inne i båten kan vi börja med men skrovet får vänta tills ute temperaturen säger att det går.



Om ni undrar när vi ska sjösätta så svarar vi när båten är klar. Inget datum är sagt och vi tar hellre den tiden nu så vi vet att allt blir bra gjort. Vi vet inte när nästa bra tillfälle dyker upp och bättre än så här kan det kanske inte bli. Än så länge har vi varit ganska ensamma på marinan men ju varmare det blir desto fler båtägare lär dyka upp!

Vi har sett oss runt i området litegrann bland annat några turer till Boston, en till New Hampshire för att hälsa på seglar vänner och även en titt på Joshua Slocum monumentet som är nära oss. Det är roligt att vidga vyerna lite!

Vi hoppas ni får en fin vår! Gunilla och Krilla