

# Resebrev 15 - Massachusetts

Lördagen den 9 december 2006

Hej!

Det har återigen blivit dags för en uppdatering om våra eskapader.

Vi är kvar i USA, närmare bestämt i Massachusetts som är en del av New England. Under sommaren seglade vi upp längs kusten från Newport, RI till Maine och tillbaka igen. Historien återspeglar sig här med platser som Plymouth där pilgrimerna landsteg på 1600-talet och det är många amerikaner som söker sina rötter här.



Sommaren här bjuder inte på mycket vind och vi gick för motor mycket mer än tänkt förutom när vi hade orkanvarning och Beryl drog förbi med vindar på 60 knop. Vi fann ett orkanhål, Hadley Harbor där vi beslöt oss för att invänta henne och tog ner allt som vi trodde skulle kunna slita sig. Vi hade tur, igen, och vi fick inte det värsta över oss utan mer en varning om att alltid kolla vädret. Lite naiva har vi varit för vi trodde inte orkanerna gick norr om 35:e breddgraden.



Vi stannade till och träffade vänner på flera ställen och det har gjort sommarens segling till en höjdpunkt för det finns inte många långseglare att slå sig ihop med. Många semestrande amerikaner men inte många med vetskapen om vad vi har för flagga...

Maine är likt Sverige på flera sätt, det är gott om skogklädda klippöar och vackert landskap. Som svenskar blev vi inte så imponerade av skärgården eftersom det var som att segla i hemmavatten förutom alla hummertinor. Dom är ett stort problem för semesterfirare för dom är överallt, i inlopp, kanaler och ankringar. Vi körde slalom och klarade oss från att fastna i någon men vi träffade flera stycken. Det vi var ovana vid var vatten temperaturen, 12-16 grader och bad var inte att tänka på. Southwest Harbor var vårt ostligaste mål och där finns en av de få fjordarna på denna sidan Atlanten. Vi vandrade runt i Acadia National park som var en härlig plats och njöt av motionen. På flera ställen hittade vi dessutom kantareller, ingen här vet att dom är ätliga så vi kunda frossa ordentligt.



Vi gick tillbaka genom Cape Cod kanalen i slutet av augusti och stannade på en boj i Marion, MA för att ordna upp vårt liv. Vi köpte en bil, en Volvo naturligtvis...för att vara oberoende. Att vara utan bil i USA fungerar inte. I oktober tog vi upp Elvina på

land i Mattapoisett och där står hon nu och får sin välbehövliga vila. Vi har tagit bort gelcoaten under vattenlinjen pga osmos så nu får hon torka under vintern. Vi har bott hos en fd långseglare på Cape Cod och har just flyttat in i ett hus vi får ha för oss själva fram till maj. Det är vanligt med "hussittningar" här liksom i Karibien och det är vi glada för.



För första gången på 3 ½ år ska vi besöka Sverige och passar på när det är jul så vi får ta del av svensk julmat igen! Vi hoppas träffa släkt och vänner då men passar ändå på att önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Gunilla och Krilla