

Resebrev 14 - Newport

Onsdagen den 5 juli 2006

Hejsan!

Det är inte så länge sedan sist men vi har seglat desto mer! Vi handlade allt vi behövde och litet till i St Maarten och tog sen sats mot Bermuda. Vi hade väldigt fint väder, sol, varmt och skönt men dock inte mycket till vind. Vi motrade flera dygn i sakta mak så att dieseln skulle räcka och det gjorde den. Vi fick lite vind längre norrut tillsammans med regn och åksqualls så det var regnställ på. Under resan såg vi många sk portugisiska örlogsmän, små knytnävsstora maneter med långa farliga trådar man bör akta sig för. Dom kryssar sig fram i vinden och var ganska roliga att titta på. Ibland broachade dom men snurrade snabbt runt igen och fortsatte sin segling. Vi såg också vackra fåglar som lever hela livet till havs och bara flyger till land för parning. En av dem heter Bermudan Longtail och dom cirkulerade runt oss ofta vilket gjorde att vi inte kände oss så ensamma.



Efter 9 ½ dygn kom vi fram till Bermuda, en oas mitt i havet. Naturligtvis var det mörkt, inget månljus alls, när vi skulle gå in i den smala leden till St Georges Harbour. Med hjälp av Cmap lyckades vi smyga oss hela vägen in till tull bryggan där vi möttes av den vänligaste tulltjänsteman vi någonsin träffat! Han klarerade in oss problemfritt, visade oss vart vi kunde handla, tvätta, ta buss till olika ställen etc. Sedan lät han oss stanna på bryggan under natten för att slippa gå ut och ankra i mörkret, ett fantastiskt bemötande efter en lång resa.



Dagen efter gick vi ut och ankrade i Powder Hole där vi låg resten av tiden där. Vi tog buss till Hamilton, huvudstaden, och färja till Dockyard Wharf och såg oss runt. St Georges



var också mycket promenadvänligt och det var en fröjd att gå runt bland de färgglada husen och upptäcka nya saker. Människorna på Bermuda är så vänliga, alla hejar och kommer med vänliga ord, vi tycker det var en drömvärld!

När vi så smått började känna oss redo för vår nästa segling norrut kom den första tropiska stormen, Alberto, förbi med lite för mycket vind och sjö så vi väntade ut honom. Helt oväntat enligt väderprognoser för den tiden på året, de första stormarna ska stanna i Mexikanska gulfen men vi antar att Alberto inte visste det... Vi fick vind på 30-35 knop och en hel del regn när den drog förbi norr om oss. Vi lyssnade noga på Herbs väder och när han sa att Alberto var förbi och det var fritt fram igen tog vi chansen. Vi pratade med honom varje dag och fick uppdaterat väder och även ett par waypoints att gå på för att gå genom golfströmmen på smidigast sätt.

Första 3 dyggen hade vi fortfarande varmt och soligt, sen kom vi in i en eddie och strömmen hjälpte oss med flera knop. Golfströmmen i sig kan vara vad som helst och vi var lite oroliga för konditionerna vi skulle få då Herb lovade oss 20-25 knops vind. Då den skulle vara från SW lugnade vi oss lite men vi fick en ganska skumpig resa när vi var mitt i strömmen. Precis i utkanten gick vi dessutom genom en förfront med åska och blixtar överallt och vi fick även se vår första vattenpelare (minitornado). Vi kom genom utan missöden och fick soligt och fint väder igen på andra sidan!



När vi var 3 Nm från USA siktade vi land. Det tog oss 6 ½ dygn att gå från Bermuda till Newport, RI men nu kom vi in före mörkret. Ett par tyska båtgrannar kom över med en telefon så vi kunde ringa tullen för inklarering vilket var mycket vänligt av dom. En dansk båtgranne kom över med en stor burk sill och grovt bröd och hälsade oss välkomna till USA! Sedan fick vi syn på några vänner vi lärde känna i Antigua och dom bjöd över oss på en varm dusch! Det tackade vi inte nej



till och när vi kom dit fick vi först en skål med hummer soppa och sedan gav dom oss en stor påse med frukt och en flaska vitt vin från trakten! Vi var alldeles överväldigade av all vänlighet, allt detta hände under våra första 3 timmar i landet!

Nu har vi varit här en vecka och vi har blivit omhändertagna av andra vänner i området som visat oss omkring. Newport är ett stort yacht center och det är många båtar vi känner igen från Antigua som ligger här nu. Det är ett helt annat klimat än vad vi är vana vid och duntäckena är på igen liksom långbyxor och tröja. Vattnet har inte badtemperatur, vi tyckte det var kallt i Bermuda med sina 23 grader... Lite bortskämda av Karibien har vi nog blivit. Men vi njuter av att se oss omkring. New England (staterna från Connecticut till Maine) har mycket historia att bjuda på och vi insuper atmosfären i stora andetag. Det som inte finns här är inte värt att ha.... Vi stannar i den här delen av landet över sommaren och hoppas kunna segla längs kusten till nya fina ställen.



Vi hoppas att ni haft en skön sommar, Gunilla och Krilla på Elvina