

OEYC Årsmöte 2012 med högintressant botanisering på tre öar i Bohuslän

Den 16 mars var det dags för årsmöte, som enligt den inofficiella ordningen detta år hölls på västkusten. Möteslokal var Önnereds Båtlags trevliga klubbhus vid Önnereds brygga, dit vi gärna får komma bl.a. tack vare Lilian och Ralf Marek, som tillhör såväl Önneredsklubben som OEYC.



Vid nittontiden samlades 17 medlemmar och 2 gäster, fick sig till livs en uppiggande drink av rent vegetabiliskt ursprung och några knapriga pinnar. Man kan känna återseendets glädje bland medlemmarna, som genom åren har blivit ett ”gött” kamratgäng, och de som deltog i samlingen för första gången blev väl omhändertagna och flöt lätt och glatt in i gemenskapen.

Årsmötesförhandlingarna gick som vanligt smidigt under ordförande Leif Lexells ledning, inga alltför kontroversiella punkter fanns att avhandla, och merparten av valen klarades lätt av med omval på de aktuella posterna. Enda svårigheten härvidlag var valet av västkusthalvan av valberedningen. Posten är visserligen viktig, men arbetsinsatsen är begränsad till en kort period inför årsmötet. Styrelsen fick med sig frågan, och ser gärna att intresserade valberedningskandidater, i första hand från västkusten, hör av sig! Vid ett kort västkustorienterat möte diskuterades tankar kring den närmaste framtiden på västkustska vatten. Se separata noteringar.



Efter avslutade förhandlingar var det dags för näringsintag, och det dukades upp en Ljungskileproducerad marinerad oxfilé med potatisgratäng och goda ostar med tillhörande gott och nyttigt knäckebröd från Eva L's ugn. Måltiden avslutades med kaffe och onödigt goda chokladkakor, likaledes från Evas hand.

Alla lät sig väl smaka, och var snart beredda för aftenens höjdpunkt, en för seglare speciellt avpassad botanisk exposé över utvalda delar av den bohuslänska floran. Föredragande var ingen mindre än Sven-Olov Strandhede, gammal seglarkompis till Lilian och Ralf, men i sammanhanget kanske ändå viktigare, docent i systematisk botanik vid Göteborgs universitet. Sven-Olov talade mycket intresseväckande och underhållande om försommarblomster på tre Bohuslänska öar: Härön, Hållö och Florö. En flaska förhoppningsvis gott vin blev belöningen för den mycket uppskattade informationen.



Vi som deltog vid denna trevliga afton tackar varandra och kanske speciellt de matproducerande damerna Eva och Cajsa, samt Lilian och Ralf för uppskattade insatser.

Vid den elektroniska pennan Lars L och bakom kameran Leif L