

Åstol – trots allt

En rapport från Evas och Leifs deltagande i sommarträffen 2011 plus lite om söndagen.

Väderprognos i början av veckan: Sydliga vindar på lördag och söndag, någon dag varnades det för upp mot 18 m/s. Med en besättningsmedlem med skadad fot var det inte att tänka på att segla till OE-träffen under dessa premisser.

Torsdag: Prognosen är snällare, kanske kring 10 m/s, fortfarande sydligt, på söndag. Bra, då kan vi segla i alla fall.

Fredag: Fortfarande på morgonen verkar prognoserna för helgen bra – men, på eftermiddagen har man kastat om igen. Upp mot 14 m/s på söndagen och motvind om man skall från Åstol till Göteborg. Det ser dystert ut vad det gäller att segla till träffen. Vi vill dock avvakta lite till och se vad prognosmakarna kommit fram till på lördag morgon.

Lördag: Klockan får ringa samma tid som när vi skall till jobbet och vi gör en ny koll på väderprognoserna från SMHI, Foreca, DMI och Yr. Svårt läge – kanske inte så mycket som 14 m/s men troligen minst upp mot 12. Nja ... Det har ju inte varit så säkra förutsägelser och verkar ju lika gärna kunna bli mer som mindre. För att inte riskera något med den skadade foten blir det att avstå från seglingen. I stället får det bli en bilresa till Rönnäng och färja till Åstol. Vi meddelar Lars och Cajsa på Calluna, som redan är på Åstol, hur vårt beslut har blivit. Sedan packar vi matsäck och lämpliga (regn-)kläder och sätter kurs mot Tjörn. Vi är lite osäkra på trafikläget och tar god tid på oss och det visar sig vara bra för på Tjörn är det Triathlontävling och en massa cyklister på vägen så det gäller att ta det lugnt. Väl framme i Rönnäng ser vi en skylt om en parkering som sommartid är den enda som finns om man skall med färjan så där stoppar vi. Nu var det åter tur att vi var i god tid för det var en bra bit att gå till hamnen, speciellt med kryckor, dock kom vi fram precis lagom och kunde bara vandra ombord på färjan. Hittills hade det inte heller varit någon fara med regnet. Det blir en fin båttur över sundet mot Åstol och när vi går in i hamnen ser vi att också ”Mother of Pearl” har anlänt.



Vi blir varmt mottagna av de två besättningarna och inleder med lite lunch tillsammans med Cajsa och Lars i Callunas sittbrunn. Till och från kommer det nu regnskurar av varierande intensitet. Det blir alltså ganska mycket sittande under sittbrunnskapellet. Efter ett tag ringer Sören och meddelar att han inte kommer med OE32:an eftersom Boel blivit sjuk men han kommer med fiskebåten för att vara med under kvällen. Sedan kommer så Non Sine med nya ägarna Magnus och

Camilla som tredje och sista båt. Trevligt att även några ungdomar kommer till träffen. Under eftermiddagen görs studiebesök i båtarna och speciellt studeras den omfattande utrustningen i

Non Sine, där verkar finna dubbelt av det mesta. En finess som Magnus visade på var en strålkastare på bågen i aktern, den kan tillsammans med mastljusen lysa upp hela båten. Även i motorrummet visade han att det finns belysning vilket naturligtvis underlättar när man skall undersöka något.

Vid halvsjutiden vandrade vi bort till hembygds museet där Mats Ekberg hade öppnat för oss enligt tidigare överenskommelse. Regnet skvalade utanför men i den trevliga sjöboden var det intressant att studera hur verksamhet och boende hade utvecklats på ön under olika tidsepoker. När vi var mätta på hembygdskultur började det knorra i magarna och vi gick tillbaka till båtarna för att samlas i Callunas mysiga salong. Eftersom vi bara var nio personer fick vi plats utan allt för mycket trängsel.



Vi dukade upp våra olika varianter på kvällsmat och hade en mycket trevlig afton med utbytande av olika erfarenheter av båtutrustning, segling, hamnar, andras seglingar och allt annat som vi brukar tala om när vi träffas.



Efter några timmar konstaterade vi som var gäster, Sören, Eva och Leif, att det kanske var dags att bryta upp och vi fick en fin returresa med Sören i hans fiskebåt. Vi kunde kliva i land inne i småbåtshamnen på Rönnäng och fick på det viset mycket kortare väg till den parkerade bilen.

De som blev kvar avslutade festligheterna i lugn och ro för att lite senare avnjuta en fridfull natt.

På söndagsmorgonen återstod som alltid en del olika projekt och tekniska frågor att beskåda och ventilera, kaffe att dricka i varandras båtar och ord på vägen att bytas, innan det var dags att hissa på och leta sig norrut eller sydösterut, men i alla fall hemåt, efter en ny trevlig OE-helg.

Vi som deltog:

Eva och Leif utan Josefin
Katarina och Christer i Mother of Pearl
Magnus och Camilla i Non Sine
Cajsa och Lars i Calluna
Sören utan både Boel och Mytilus, men med fiskebåt

